

## Η Ανθρωπογεωγραφία των Μικροομολογιούχων

Οι μικροομολογιούχοι δεν υπήρξαν θεσμικοί επενδυτές, ή διαχειριστές χαρτοφυλακίων, παρόλο που το επίσημο κράτος τους αντιμετώπισε ως τέτοιους, με την ένταξη τους στο PSI. Αντίθετα, είναι άνθρωποι της καθημερινότητας και του μόχθου. Είναι οι μικρομεσαίοι αποταμιευτές, οι κύριοι εκπρόσωποι της άλλοτε ευημερούσας μεσαίας τάξης.

Η ακούσια συμμετοχή τους στην αναδιάρθρωση του χρέους, τους κατέστησε σε δυσχερέστερη θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες αυτής της χώρας: Εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών και της σκληρής δημοσιονομικής λιτότητας, όλοι Έλληνες υπέστησαν μειώσεις μισθών, σκληρή φορολογία, και χιλιάδες ακόμη, έχασαν τις δουλειές τους.

Οι μικροομολογιούχοι όμως, μαζί με όλα τα παραπάνω, ως κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που σφαγιάστηκε εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών, βρέθηκαν σε ακόμη δυσχερέστερη θέση. Έχασαν και τις αποταμιεύσεις τους.

Σήμερα το 30% περίπου χρωστάει σε τράπεζες και στο δημόσιο και δηλώνει απόλυτη αδυναμία να ανταποκριθεί. Την ίδια στιγμή, το 56% έχει πάνω από δύο παιδιά και το 63% , τα στηρίζει οικονομικά, καθώς είτε είναι άνεργα, είτε σπουδάζουν ακόμη (34%).

Τα φυσικά πρόσωπα όμως, δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τις καθημερινές υποχρεώσεις που τρέχουν. Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 39%, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας! Ειδικότερα, το 8% εξ αυτών, ταλαιπωρείται από κάποιου είδους σωματική αναπηρία και το 4% δηλώνει ότι πάσχει ψυχική αναπηρία.

Μάλιστα, η πλειονότητα εξ αυτών, αδυνατεί να κάνει μία νέα αρχή και να δημιουργήσει ένα νέο απόθεμα χρημάτων, όχι μόνο λόγω των τρεχουσών εξελίξεων, αλλά γιατί το 40% βρίσκεται στη δύση της ζωής του, καθώς είναι πλέον συνταξιούχοι. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο μέσος όρος ηλικίας των μικροομολογιούχων είναι τα 61 έτη.

Το 56% των φυσικών προσώπων που δάνεισαν με τις οικονομίες του το ελληνικό κράτος ζει στην Αθήνα και το 88%, ουδέποτε ενημερώθηκε από την τράπεζα για τη υψηλό ρίσκο της αποταμίευσης σε ομόλογα, με τη γνωστή κατάληξη...